

Αλληλογραφία με την παιδαγωγική Φρενέ στις τάξεις των γαλλικών
στα Δημοτικό σχολεία της Παιανίας και Κορωπίου στην Ανατ. Αττική

2017-2018

Σοφία Λάχλου

solahlou01@gmail.com

<http://users.sch.gr/solahlou/>



Τη σχολική χρονιά **2017-2018** διδάσκω τα γαλλικά στα Δημοτικά Σχολεία της **Παιανίας (1ο, 2ο, 3ο) και στο 5ο Δ.Σ. του Κορωπίου**. Στα Δ.Σ. της Παιανίας διδάσκω για 2^η συνεχή χρονιά. Έτσι, έχω την τύχη, να συνεχίσω με τα ίδια παιδιά τις δράσεις της περσυνής χρονιάς. Ανάμεσα σε αυτές και η αγαπημένη μας **διασχολική αλληλογραφία**.

Το 1^ο Δ.Σ. Παιανίας συνεχίζει την αλληλογραφία με το σχολείο της πόλης Μέζιν, με τον δάσκαλο François Le Méhahèze που ανήκει στα πολύ δραστήρια μέλη του ICEM. Είναι μια πλούσια εμπειρία. Τα παιδιά της έκτης τάξης από το **2^ο Δ.Σ. της Παιανίας** ξεκινούν αλληλογραφία με συνομήλικα παιδιά, 11 ετών από την 1^η τάξη του Collège Jean Jaurès της πόλης La Ciotat, κοντά στην Μασσαλία. Είναι κι αυτή μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία. Τα παιδιά

γράφουν ατομικά γράμματα για να γνωριστούν, αλλά και συλλογικά έργα παρουσίασης του σχολείου τους, της πόλης τους και της χώρας τους. Φυσικά ανταλλάσσουν και τα μικρά τους βιβλία. Μαθαίνουν πολλά για το σχολικό πρόγραμμα και το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών στη Γαλλία. Μαθαίνουν για την περιοχή της Νότιας Γαλλίας. Στη σχολική μας εφημερίδα, στις σελίδες των γαλλικών, τα παιδιά γράφουν για αυτά που έμαθαν.

Στο 3^ο Δ.Σ. Παιανίας, η τάξη της έκτης ξεκινάει αλληλογραφία με το σχολείο Groupe Scolaire de Laden από την πόλη Castres κοντά στην Τουλούζη. Τα παιδιά με υπέροχες επιστολές ανταλλάσσουν πολύ ενδιαφέροντα πολιτισμικά στοιχεία και αναπτύσσουν τόσο τις γλωσσικές όσο και τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. Το μάθημά μας γίνεται ευχάριστο και δημιουργικό.

Cartes postales



Στο 5° Δ.Σ. Κορωπίου διδάσκω για πρώτη φορά. Έχω όμως την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους, ανοιχτούς, πρόθυμους και δημιουργικούς, είμαστε όλοι μια ψυχή σε αυτό το σχολείο!

Το πρόγραμμα της αλληλογραφίας μας με την τάξη Freinet του Collège Van Gogh στην πόλη Émerainville κοντά στο Παρίσι περιγράφεται αναλυτικά εδώ <https://twinspace.etwinning.net/64735/pages/page/393191>

Περιγράφεται η δράση, τα στάδια υλοποίησης της δράσης και πολλά από τα έργα των μαθητών.



Κατά την αλληλογραφία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της **πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας**. Τα παιδιά γράφουν στη γαλλική και στην αγγλική γλώσσα αλλά ανταλλάσσουν επίσης μηνύματα και σε άλλες γλώσσες χρήσης ή καταγωγής τους.

Τα παιδιά κάνουν πολλές παράλληλες διαθεματικές δημιουργικές δράσεις με αυτό το στόχο.



Πήγαμε θέατρο και παρακολουθήσαμε την παράσταση «**Το άγαλμα που κρύωνε**». Τα παιδιά διάβασαν στην τάξη τους με τη δασκάλα τους το βιβλίο «**Η μπάλα της ζωής τους**» και κατόπιν συναντήσαμε τον συγγραφέα, Πάνο Χριστοδούλου, στη **Δημοτική βιβλιοθήκη**, και άλλα πολλά τόσο ωραία... πώς να τα αποτυπώσεις στο χαρτί...

Στην καρδιά μας χτυπούν οι λέξεις :

φιλία, συνεργασία, αλληλεγγύη, όλοι διαφορετικοί - όλοι ίσοι

13. 6. 2018